

HERVORMDE GEMEENTE HUIZEN

Profielschets

Wijkpredikant Zenderkerk

Voorjaar 2022



SAMEN
JEZUS
VOLGEN



Algemeen

Wij zoeken een predikant, die zich stelt onder het gezag van de Bijbel, Gods woord en van daaruit verbindt en inspireert. Hij geeft geestelijke leiding en deelt onze visie 'Samen Jezus Volgen' en geeft koers aan de gemeente en de uitdagingen die leven.

Onze uitdagingen

- Het leven staat steeds meer onder (tijds)druk. Wekelijkse inspiratie is nodig vanuit Gods woord om rust te vinden en te groeien in de dagelijkse omgang met Jezus in de hectiek van het leven. **(1. Samen leren en oefenen *)**
- Ons verlangen is om een uitnodigende gemeenschap te zijn. Een plek waar mensen die toenadering zoeken tot onze gemeente zich geaccepteerd weten en opgenomen worden. Een plek waar alle vragen over leven en geloof gesteld kunnen worden. Het gerenoveerde gebouw ondersteunt dit verlangen, maar hoe geven we dat vorm als gemeenschap? **(2. Samen een uitnodigende gemeenschap – ook voor jonge mensen)**
- Hoe kunnen we naast kerk zijn in de buurt ook kerk zijn met de buurt? Initiatieven als kidskledingsbank, maar ook ontmoetingsvormen voor ouderen verder uitbouwen? **(3. Samen dienstbaar aan de wijk)**
- Het uitgangspunt is dat de kerk een plek is om op adem te komen, maar het is ook een plek om je gaven in te zetten. Het aantal taken en de taakbelasting neemt toe ook in de gemeente. Ons verlangen is dat er een cultuur groeit van samen-meedoen. Op deze manier wordt het werk binnen de kerk beter verdeeld. Met als bijkomend voordeel dat hierdoor de onderlinge verbondenheid verder toeneemt. **(4. Samen meedoen)**

De focus van de predikant die wij daarom voor de Zenderkerk zoeken, kan worden samengevat in de volgende aspecten:

- **Verkondigen:** vanuit Gods woord de gemeente wekelijks inspireren. Dat is de basis.
- **Verbinden:** zowel binnen als buiten de kerk. (In het beleidsplan beginnen alle vier de speerpunten met het woord 'samen'.)
- **Toerusten:** van met name jongeren en jonge gezinnen en de slag maken van leer naar leven. Het concreet maken van het 'Samen Jezus volgen' in het leven van alle dag.

Persoon

Onze nieuwe predikant weet zich door God geroepen en leeft vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus, geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij erkent de Bijbel als Gods onfeilbaar woord en voelt zich verwant met het klassiek Christelijk belijden en de gereformeerde traditie. De predikant van de wijkgemeente Zenderkerk:

- heeft hart voor preken;
- is als een kompas dat richting geeft aan de opbouw van de gemeente en de dagelijkse geloofspraktijk;
- heeft hart voor jonge mensen en weet vanuit die bewogenheid een brug te slaan tussen generaties;
- is een verbinder, in verschillende opzichten: in persoonlijk contact, in het betrekken van de 'buitenwereld', in de vertaling van zondag naar de rest van de week;
- is jong van geest en prettig in de omgang;
- staat midden in de maatschappij, weet wat er speelt in de wereld en betreft actualiteiten in zijn bediening;
- weet in presentatie te boeien en te binden;
- zoekt de samenwerking (ook met de andere wijkgemeenten in haar diversiteit) en enthousiasmeert mensen om mee te doen.

Eredienst

De erediensten vormen het hart van het gemeentezijn. De predikant geeft prioriteit aan (de voorbereiding van) deze diensten in al haar facetten. Alle onderdelen samen (naast de verkondiging ook de gebeden, de muziek, het kindermoment, etc.) moeten zorgen voor opbouw en toerusting van de gemeente. In de prediking staat oproep tot persoonlijk geloof in Jezus Christus, geestelijke groei en navolging centraal.

Daarbij is zijn prediking:

- Bijbels van inhoud in exegese;
- opbouwend in geloof, hoop en liefde;
- bewogen en eigentijds;
- gericht op toepassing in een gesecculariseerde omgeving;
- passend bij de diversiteit van de wijkgemeente;
- ingebed in een eigentijdse, samenhangende liturgie;
- uitnodigend/toegankelijk voor mensen die minder gewend zijn om naar de kerk te gaan;
- uitdagend voor gemeenteleden tot studie en het lezen van goede lectuur.

Hart voor mensen

De predikant heeft hart voor mensen en is samen met gemeenteleden dienstbaar aan de wijk. Hij:

- werkt graag samen met gemeenteleden;
- heeft niet alleen oog voor de gemeenteleden, maar is in staat een brug te slaan naar mensen die buiten de kerk leven;
- geeft gezamenlijk met de sectieteams vorm aan de pastorale zorg (algemeen, ouderen- en jeugdpastoraat);
- is trouw in het begeleiden van crisissituaties;
- (her)kent de noodzaak van diverse vormen van pastoraat/diaconaat.

Catechese

De predikant spreekt jongeren aan en is ook voor hen een identificatiefiguur waarbij hij zijn catechetische taak invulling geeft door:

- met onze jongeren vanuit Gods woord in gesprek te gaan, naast hen te staan en zich te verdiepen in de vragen die op hen afkomen;
- kennis over te dragen als onderdeel van de geloofsopvoeding;
- leiding te geven aan het mentorenteam, samen met de jeugdouderlingen;
- zelf de belijdeniscatechese te verzorgen;
- samen te werken met de commissies die de Parenting en Marriage courses organiseren.

Missionair

Op missionair gebied vragen wij van de predikant dat hij:

- samenwerkt met de commissies die Alpha en Youth Alpha geven;
- mensen uit de buurt betreft;
- ouders en kinderen betreft vanuit de scholen met de projecten 'kerk en school'.
- weet zich ook betrokken op het werk van de evangelist en de pioniersplek "de Brug".

Samenwerken

De predikant acht een goede samenwerking met de kerkenraad essentieel en voelt zich - samen met de kerkenraad - verantwoordelijk voor de gemeenteopbouw. Verder is hij bereid om samen met collega-predikanten, na te denken over en mee te werken aan de toekomst van de kerk in Hervormd Huizen. Om zo een visie te ontwikkelen die de kerk in Huizen voor de huidige en komende generatie tot zegen kan zijn.

Tenslotte

Wij beseffen dat wij als kerkenraad veel vragen, maar willen gelijktijdig onderstrepen dat wij het vanzelfsprekend vinden om met de predikant samen te werken, hartelijk met hem (en indien van toepassing zijn gezin) mee te leven en te ondersteunen waar nodig. Bij de invulling van de werkzaamheden is er voor de predikant ruimte om keuzes te maken in de taken die hem het meeste op het hart gebonden zijn. We willen samen, onder leiding van de Here God, gemeente zijn, in het vertrouwen dat de Here zelf Zijn huis bouwt.

Huizen, januari 2022