
Hervormde Gemeente Huizen

ZENDERKERK



Wijkgids Zenderkerk
2022-2023 v1.3.1

Inhoudsopgave

1	Voorwoord.....	3
2	Kerkdiensten	4
3	Pastoraat.....	8
4	Diaconaat.....	9
5	Jeugdwerk.....	11
6	Kringwerk	15
7	Evangelisatie en missionair werk	16
8	Activiteiten in de wijk.....	18
9	Wijkgemeente Zenderkerk.....	19
10	Adressen Centrale Hervormde Gemeente	24

1 Voorwoord

De kerk bestaat bij de gratie van Jezus Christus zelf. Hij leeft en Hij geeft leven. Jezus, geen idee van vroeger, maar een werkelijkheid in het hier en nu. In Zijn naam mogen we binnen de Zenderkerk samenkomen.

Het is een voorrecht om als Hervormde Gemeente Huizen -in het bijzonder als wijkgemeente Zenderkerk- samen op te trekken en als gemeenschap van leerlingen sámen Jezus te volgen. Tenslotte is Hij het die ons de ogen opent en richt op wat ons eigen begrip te boven gaat. Vanuit deze verticale beweging mogen wij, als leerlingen van Jezus, er voor elkaar zijn én present zijn in de wijk rondom de kerk en daarbuiten.

De Zenderkerk zien we als een huis. Geen klooster met dikke muren en zware deuren, geen museum, maar een huis waar mensen thuishoeren en daar God, elkaar en zichzelf ontmoeten. Een huis waar de deur altijd open staat en iedereen welkom is en iedereen ín en uit kan lopen. Ons verlangen is om, vanuit Jezus' liefde (verticale lijn) zo ín huis en buitenshuis te zijn (horizontale lijn).

Psalm 84 is het huislied van de Zenderkerk en staat op de muur van de kerkzaal: *'Hoe liefelijk zijn uw woningen, o HERE der heerscharen'*. Een huis waar we leren liefde te ontvangen en liefde door te geven. Kortom: een huis waar we liefde voor elkaar hebben.

Onze Visie

Samen Jezus volgen staat voor op deze gemeentegids. Die woorden vatten onze visie samen.

Een visie die niet ons eigen bedenkfel is, maar die wij hebben gevonden door te luisteren naar de woorden van God, zoals ze via de bijbel tot ons komen.

Samen: door Jezus Christus worden wij werkelijk samengebracht. Niet onze voorkeuren en sympathieën, maar de liefde van Jezus is wat ons samen brengt. In de kerk van Christus komen heel verschillende mensen samen. Echt iedereen is welkom.

Jezus: Hij is de Zoon van God, mens geworden om ons te redden. In Hem wordt de onvoorwaardelijke liefde van God voor ons heel concreet. Door Hem is verzoening en blijvende verbondenheid met God en elkaar mogelijk.

Volgen: Geloven in Jezus als Zoon van God, en door Hem in God als Vader, betekent ook: Hem volgen in deze wereld. Zoals Hij rondging in de wereld, betrokken was op mensen – in het bijzonder de armen, zieken, zondaren, alle mensen 'waar wat mee was' – zo is Hij nog steeds betrokken op deze wereld. Wij worden geroepen Hem daarin te volgen. Als kerk willen we betrokken zijn op de wereld waarin we leven, in ons dagelijks leven Zijn liefde in de praktijk brengen.

De informatie in deze gids is bedoeld als hulpmiddel om de weg te vinden in onze gemeente. U/jij kunt er een overzicht in vinden van activiteiten en contactgegevens van allerlei personen. Als u of jij vragen hebt, is het altijd mogelijk telefonisch of per mail contact op te nemen met mij of één van de andere kerkenraadsleden.

Ook als u nieuw bent in de gemeente of als u langer lid bent en u uw gaven en talenten op enigerlei wijze wil inzetten in de gemeente, kunt u met de scriba contact opnemen. Een mooie gelegenheid om samen gemeente te zijn.

Ik dank God dat wij samen Zijn gemeente mogen zijn en bid dat ieder seizoen weer meer leren over wat het betekent samen Jezus te volgen.

In Hem verbonden,

Rien Verhage & Henrik Bor

2 Kerkdiensten

Eredienst

De zondagse eredienst is het brandpunt van het gemeentelven, hét moment in de week waar we met meerdere generaties samen één zijn. Hierin staat de verkondiging van het Woord centraal. We lezen de Bijbel in haar context en proberen van daaruit een vertaling te maken naar deze tijd. Ook eren en aanbidden we God met zang en muziek. We maken daarvoor gebruik van psalmen, gezangen en nieuwe liederen (o.a. Opwekking en Sela) begeleid door het orgel en de muziekgroep. De muziekgroep neemt een belangrijke plaats in tijdens de eredienst. Gemeenteleden participeren actief in en rondom de eredienst.

Met elkaar streven we ernaar een gastvrije, warme en betrokken geloofsgemeenschap te zijn. Er is ruimte voor ontmoeting voorafgaand aan én na afloop van de dienst. Hierin stellen we ons open voor gasten. Kinderen en jeugd zien we als volwaardige leden van onze wijkgemeente. Zij krijgen extra aandacht door middel van diverse programma's en activiteiten op hun eigen niveau. Zowel op zondag als doordeweeks.

Het is belangrijk dat de boodschap in de samenkomsten helder en toegankelijk wordt gebracht en doordringt in ons hart. Vernieuwende en verdiepende lijnen uit de bijbel worden in hedendaagse taal besproken zodat deze aansluiting vinden bij de belevingswereld van mensen en voor hen ook toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. De vraag: 'Hoe volgen we samen Jezus?' staat centraal. De prediker laat daarbij ook zelf zien waar zijn hart vol van is en hoe hij als medegelovige hieraan invulling geeft. Tijdens mooie momenten, maar ook bij de worstelingen die er kunnen zijn.

Hedendaagse taal die dichtbij de mensen staat, vinden we niet alleen in de verkondiging terug, maar in de hele eredienst: de gebruikte vertalingen, de liederen, formulieren en ook concrete zaken als collectiedoelen. Ook de nieuwe indeling van het podium in de kerkzaal ondersteunt deze gedachte.

De ochtenddienst begint om 9.30 uur en duurt ongeveer tot 11u. De liturgie kent de volgende indeling: welkom door ouderling, stil gebed, votum & groet, lezen van de wet of het apostolisch vermaan, gebed om de opening van het Woord/verlichting met de Heilige Geest, kindermoment, schriftlezing, prediking, moment van delen, collecte, dankgebed en voorbede en afsluitend de zegen. Tijdens de ochtenddienst wordt een beamer gebruikt voor de mededelingen. De beamer wordt tijdens de dienst gebruikt om de tekst van de liederen en de schriftlezingen te tonen. De beamer kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van de verkondiging. Tussen de onderdelen zijn verschillende zangmomenten.

De liedkeuze tijdens de dienst vult de predikant naar eigen inzicht in, afgestemd op de verkondiging. De intentie van de kerkenraad is een evenwichtige balans tussen psalmen, gezangen en liederen uit de oude berijming, uit de nieuwe berijming het liedboek en uit Sela, Opwekking en/of Op toonhoogte. Daarnaast is er bij gelegenheid ruimte om uit andere bundels te zingen. Dat alles gebeurt met ondersteuning van de muziekgroep. Indien het dankgebed met het Onze Vader wordt besloten, dan bidt de gemeente dat hardop mee. Om 17.00 uur is er een gezamenlijke kerkdienst met de andere twee wijken (Nieuwe Kerk en Meentkerk) in de Meentkerk. In de middagdienst ligt het accent meer op toerusting.

De predikanten die voorgaan in de diensten worden wekelijks vermeld in het Huizer Kerkblad op de website www.hervormdhuizen.nl en op www.kerktijden.nl.

Voorbede, Mededelingen en Moment van delen

Voorbede

Een belangrijk element in de eredienst is de voorbede. We willen zo als gemeente om elkaar heen staan en met elkaar moeiten, zorgen en verdriet, maar ook vreugde delen en voorleggen aan onze God.

De voorbeden voor zieken, huwelijksjubilea, etc. kunt u doorgeven aan de scriba, ouderling Henrik Bor, tel. 5241714/06-21112564, e-mail zenderkerk@hervormdhuizen.nl. Wilt u hem dit, zo mogelijk, ruim van tevoren melden?

Mededelingen

Voorafgaande aan de morgendiensten kunnen mededelingen van de kerkenraad en ook van andere kerkelijke activiteiten gepresenteerd worden met de beamer. Ook voor stichtingen en verenigingen met christelijke identiteit gelieerd aan onze (wijk)gemeente is er ruimte om iets op de beamer te laten plaatsen. Informatie dient wel te gaan om niet-commerciële uitingen. Deze presentatie vervangt grotendeels de afkondigingen.

Berichten van activiteiten dienen - kort en krachtig - uiterlijk vrijdag bij de scriba aangeleverd te worden. Ook wordt het op prijs gesteld als er ook foto's toegezonden worden van bv. pasgeboren baby's, jubilarissen, etc.

Op deze wijze kunnen gemeenteleden met elkaar beter meeleven. Door het toesturen hiervan wordt expliciet toestemming gegeven deze foto's in de kerk met de beamer te tonen. De eindredactie van de berichten geschiedt door de scriba.

Moment van delen

In de dienst na het lied na de preek houden we een 'moment van delen' waarin het mogelijk is om gebeurtenissen, getuigenis, e.d. te delen met de gemeente. De coördinatie van het moment van delen is de verantwoordelijkheid van de scriba. Ook wordt in het moment van delen een bloemengroet uitgedeeld aan een gemeentelid. De bloemengroet gaat naar gemeenteleden die een groet en bemoediging kunnen gebruiken i.v.m. ziekte, zorgen, e.d., maar ook bij mooie en blijde gebeurtenissen. Mocht u iemand willen aandragen, dan kan dat ook bij de scriba. Het moment wordt afgesloten met de (digitale) collecte. De meer praktische, huishoudelijke afkondigingen worden aan het begin van de dienst gedaan tijdens het woord van welkom. Mocht u/jij iets willen laten afkondigen, dan kunt u met de scriba contact opnemen.

Bediening Heilige Doop

Doorgaans is er circa 4x per jaar gelegenheid voor de bediening van de Heilige Doop in het midden van de gemeente, waarbij onze wijkpredikant voorgaat.

Voordat de doop bediend wordt, vindt er een doopgesprek plaats met de ouders. De 'doopgesprekken' worden gehouden op de woensdagavond ongeveer twee weken voor de doopdienst in de consistorie van de Zenderkerk. Tussen het doopgesprek en de bediening van de Heilige Doop kan door de sectieouderling(en) een doopbezoek afgelegd bij de ouders.

Voor de planning van de doopgesprekken en de doopdiensten verwijzen we naar de wijkkalender.

Viering van het Heilig Avondmaal

Naast de wekelijkse verkondiging van het Woord en de bediening van de Heilige Doop vieren we als gemeente ook het Heilig Avondmaal. Bij de viering van het Heilig Avondmaal gedenken we het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus en wat Hij daarin voor ons gegeven heeft. Dat komt tot uitdrukking in het breken van het brood (symbool voor het gebroken lichaam van onze Here) en in de wijn (als teken van het vergoten bloed van onze Here). In dankbaarheid aan Zijn overwinning over de dood, mogen we het Avondmaal vieren totdat Hij terugkomt. Om zo invulling te geven aan de Bijbelse opdracht vieren we in ieder geval op 5 zondagen het Heilig Avondmaal.

Op de zondag, vóór de viering van het Heilig Avondmaal, wordt er een voorbereidingsdienst gehouden. Voorafgaand aan deze voorbereidingsdienst is er gelegenheid voor Censura Morum. (Letterlijk betekenen deze Latijnse woorden zoiets als: 'onderzoek naar goed gedrag'. In de tijd voorafgaande aan het avondmaal onderzoeken we bij onszelf of er iets is tussen mij en een ander lid van de gemeente wat de gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal in de weg zou kunnen staan. Censura Morum wil zeggen dat je, voordat je aan het avondmaal komt, je eerst moet proberen je te verzoenen met je naaste, 'voor zover het van u afhangt' (Rom. 12:18)).

Wilt u in verband hiermee een gesprek met een lid van de kerkenraad dan kunt u dat kenbaar maken aan de scriba, ouderling Henrik Bor, tel 5241714 of via de mail: zenderkerk@hervormdhuizen.nl

We vieren het Avondmaal sinds corona tijd in één gezamenlijke viering in de bank. Bij binnenkomst wordt er brood en wijn uitgedeeld. We hebben besloten om voorlopig voor dit kerkelijk seizoen de huidige wijze van vieren (dus in één keer in de bank) te continueren. Aspecten als hygiëne en het feit dat corona nog niet weg is, speelden een rol. Ook de ene gemeenschappelijke viering als gemeente werd als zeer goed ervaren, waarbij er ook meer tijd voor de woordverkondiging over blijft. We beseffen dat het net niet-opstaan en aangaan en samen aan tafel gaan wel als een gemis kan worden ervaren. We hopen echter dat de viering van de avondmaalsdiensten op de huidige wijze door meer gemeenteleden, en ook onze jeugd als laagdrempelig zullen worden ervaren en beter zullen worden bezocht. Eind 2023 zullen we dit evalueren.

Voor de planning van de Avondmaalszondagen verwijzen we naar de wijkkalender.

Kinderwerk (opvang- en kindernevendienst)

In het kinderwerk willen we bijdragen aan de geloofsontwikkeling van kinderen door ze te leren wat geloven is en wat geloven inhoudt. We geven ze een goede basiskennis mee en wij laten ze ervaren dat de gemeente veilig is en dat het fijn en opbouwend is om deel uit te maken van onze gemeente.

Geloofsontwikkeling, structuur en methodes

Een heldere structuur die door alle kinderwerkers wordt gehanteerd past goed bij de behoefte van kinderen.

Voor de kinderen van 0-2 jaar is er geen methode, wel een eenvoudige structuur, waarin vooral aandacht voor het kind belangrijk is.

Voor de kinderen van 2-4 jaar is een heldere structuur en continuïteit cruciaal. Met de gebruikte methode komt er een heldere structuur met daarin onder andere bidden, verhaal lezen, zingen, knutselen en praten. De gemeentezaal is verdeeld doormiddel van een kinderhekje. Door de verdeling is het mogelijk om het kinderwerk in te richten op basis van wat een kind kan. Baby, kruiper, looper en kleuter.

Met de kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool wordt geoefend met elementen uit de kerkdienst. Bidden, lezen, zingen, Bijbelverhaal en aandacht voor mensen die ziek of jarig zijn. De kinderen kunnen hier actief in participeren. Ook is er ruimte voor verwerking.

Indeling, frequentie, locatie en methode			
Groep	Frequentie	Locatie	Methode
0-2 jaar	wekelijks	Gemeentezaal (bij het podium)	-
2-4 jaar	wekelijks	Gemeentezaal (bij de deur)	LEEF! methode
Groep 1 en 2	1 wekelijks	Leerkamer	Bijbel Basic
Groep 3 en 4	1 wekelijks	Consistorie	Bijbel Basic
Groep 5 en 6	2 wekelijks	Kelder	Bijbel Basic
Groep 7 en 8	4 wekelijks	Kelder	Bijbel Basic

Om aan te sluiten bij de geloofsontwikkeling is maatwerk mogelijk. Ouders kunnen kiezen:

- Of zij hun kind uit groep 1 en 2 voor aanvang van de kerkdienst brengen naar het kinderwerk of dat hun kind eerst meegaat naar de kerkdienst.
- Of zij hun kind uit groep 1 en 2 terugkomt in de kerkdienst tijdens de collecte of bij het kinderwerk blijft tot het einde van de kerkdienst.
- Of zij hun kind uit groep 3 en 4 elke week of om de week aan het kinderwerk laten deelnemen.

Verwerking

Een goede verwerking helpt om het geleerde beter te laten landen (zeker voor kinderen die meer gericht zijn op 'doen'). Onder een goede verwerking wordt verstaan het maken van knutselwerkjes en het doen van spelletjes die aansluiten bij het Bijbelverhaal en het hebben van gesprekken over (het toepassen van) het Bijbelverhaal.

Jouw hart maakt een verschil

Kinderwerkers die gericht zijn op de relatie met kinderen en vol zijn van God hebben impact. Daarom willen we de kinderwerkers stimuleren om zich geestelijk voor te bereiden op de les. Een geestelijke voorbereiding wordt aangereikt in het lesmateriaal.

Aangepaste kerkdiensten

Elk seizoen worden er in de Zenderkerk vijf aangepaste kerkdiensten gehouden. De aangepaste kerkdiensten zijn diensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking (met of zonder een lichamelijk en/of visuele handicap). Deze diensten zijn laagdrempelig en ook bijzonder geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. In deze diensten, die beginnen om 14.45 uur, gaan de plaatselijke predikanten voor.

Voor de planning verwijzen we naar de wijkkalender.

Contactpersoon: mw. Liedewij Baas, tel. 035-5260466, email: liedewijbaas@hotmail.com

Voor mensen met een verstandelijke beperking wordt ook catechese verzorgd.

Project Kerk en School

Dit is een samenwerking tussen de Christelijke basisscholen van Ichtus en de kerk. In een ochtenddienst wordt de projectweek afgesloten met een themadienst, toegespitst op het project waar de kinderen in de voorafgaande week aan gewerkt hebben. Ook worden er werkjes en tekeningen in de kerk opgehangen die de kinderen aan hun ouders en andere familieleden kunnen laten zien. Zoals alle morgendiensten in de Zenderkerk worden de projectdiensten afgesloten met gezamenlijk koffiedrinken in de hal van de kerk.

Voor de datum waarop deze dienst is verwijzen we naar de wijkkalender.

Generation Praise

Wat is Generation Praise?

Generation Praise organiseert maandelijks een Worship en Praise dienst, in goede Nederlands een lofprijzing- en aanbiddingsdienst. Dit vindt plaats in de Zenderkerk in Huizen. De diensten beginnen om 19:00 uur (inloop

vanaf 18:30 uur). Het is om ongeveer 20:30u afgelopen. Daarna is er ruimte om nog even wat te drinken en met mensen na te praten over de avond.

Visie en Missie

Generation Praise heeft als doel mensen te ondersteunen in relatieopbouw met God. Wij geloven dat er een God is die voor iedereen een zorgzame Vader wil zijn. Een Vader waar we bij terecht kunnen in moeite, pijn, verdriet, maar ook in vreugde en blijdschap.

Tijdens de Generation Praise avonden staat deze God, deze Vader, centraal. In lofprijzing, aanbidding en gebed leren we deze God kennen als een Liefdevolle God die zijn zoon Jezus Christus naar de aarde stuurde om ons te verlossen en het eeuwige leven te geven.

In de meditaties tijdens de avonden leer je hoe je hem kunt volgen en met Hem een relatie kunt aangaan.

Jezus geeft Zijn discipelen de opdracht om de wereld in te trekken en alle mensen te vertellen van Gods grootheid en van wat Jezus heeft gedaan.

Onze missie, als Generation Praise, is om gehoor te geven aan deze opdracht.

Jaarthema

Ieder jaar wordt er door het team van Generation Praise veel tijd gestoken in het bedenken en vormgeven van een nieuw jaarthema. Voor het jaarthema en de sprekers verwijzen we naar de website.

Op de website www.generationpraise.nl is ook de nieuwe jaarthema gids te downloaden. Hierin staan de thema's uitgelegd en kun je kennis maken met de sprekers. Kijk ook op Facebook (www.facebook.com/generationpraise) om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.

Stille week

In de Stille Week (de week voor Pasen tot stille Zaterdag) willen we ons concentreren op het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus door middel van schriftlezing, stilte momenten, samenzang en gebed.

De Stille Week bijeenkomsten worden van maandag t/m donderdag gehouden van 19.15-19:45 uur in één van de kerken. Op Goede Vrijdag is er 's avonds dienst in de Zenderkerk.

U bent van harte welkom.

Muziekgroep

In de Zenderkerk hebben wij een leuke groep, muzikale, enthousiaste mensen van verschillende leeftijden. De muziekgroep speelt in de erediensten en begeleidt de gemeente. Als muziekgroep willen we nieuwe liederen op een leuke manier brengen! We hopen hiermee jong en oud aan te spreken. Ons doel is God te prijzen door middel van Sela, Opwekking en Op Toonhoogte en plezier te hebben in het samenzijn en samen muziek te maken.

Voor meer info en/of openstaande vacatures neem contact op met Anja Visser (06-14982441) of mail naar muziekgroepzk@hotmail.com.

Diensten (terug)luisteren?

Kunt u (tijdelijk) de kerkdiensten niet bezoeken en wilt u de dienst via internet meeluisteren, of wilt u een dienst terugluisteren? Dat is mogelijk op verschillende manieren:

Via internet: U kunt terecht op www.kerkdienstgemist.nl of via deze website de speciale app downloaden. Ook kunt u hier de opname zelf downloaden en bewaren indien gewenst. Let op: de diensten zijn na 6 maanden niet meer te downloaden en te bewaren.

Via kerkradio: Kunt u langdurig niet bij de diensten aanwezig zijn? Elke zondag worden de diensten van alle wijkgemeentes van de Hervormde Gemeente Huizen uitgezonden via de kerkradio. Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, telefoon 035 3033484 en/of email kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl

Via cd: Ook is er de mogelijkheid om via een cd-speler de diensten te beluisteren. De heer Louis de Groot, Blaricummerstraat 24, tel. 035-5256820, draagt zorg voor deze prekdienst. Bij hem kunt u ook cd's bestellen van preken die u nog eens wilt horen.

Vervoersdienst

Voor hen die vervoer naar de kerk nodig hebben (om wat voor reden dan ook), is er een vervoersdienst beschikbaar, zowel voor de ochtend- als de middagdienst.

Contactpersoon: Diaken Pim Lubbers, tel. 06 14249262, email: pim.lubbers@hotmail.com

3 Pastoraat

Pastorale hulp voor de wijk

Pastor betekent: herder. Een herder zorgt voor zijn schapen. Hij geeft ze extra zorg en aandacht als ze ziek of gewond zijn. Hij springt voor ze in de bres bij gevaar. Wij geloven in Jezus als onze Herder. Hij zegt zelf: "ik ben de goede herder". Het pastoraat in onze gemeente ontvangen wij allereerst van de Heer Jezus zelf, Hij is onze pastor.

Vervolgens zijn we geroepen Jezus te volgen. Dat betekent: zorgen voor elkaar, oog hebben voor elkaars behoeften en noden naar lichaam en ziel. Voor elkaar in de bres springen bij gevaar.

Tenslotte zijn sommigen in de gemeente in het bijzonder aangesteld om de pastorale zorg van de hele gemeente te stimuleren en die zelf te geven. Dit zijn de pastorale ouderlingen, de predikant, en de psycho-pastorale medewerkers.

U kunt altijd direct een beroep doen op uw/jouw sectieouderling (zie de sectie-indeling achterin deze gids) of op de predikant. Met het psycho-pastorale team kan via de predikant contact worden opgenomen.

Ouderenpastoraat

Om het pastoraat voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder extra aandacht te kunnen geven, is er een ouderenpastor aangesteld. Wanneer extra pastorale zorg nodig is kunt u een beroep op hem doen. Voor contactgegevens verwijzen we u naar de adreslijst.

Crisispastoraat

Wanneer u in een situatie terechtkomt die u als moeilijk ervaart, kunt u altijd een beroep doen op de predikant of een pastorale ouderling. Wat ervaren wordt als 'crisis' in het leven verschilt per persoon. Voel je vrij om begeleiding te zoeken in en van Gods kerk als u denkt dat nodig te hebben. De predikant is als het gaat om 'crisispastoraat' het eerste aanspreekpunt.

Psycho-Pastorale Hulpverlening

Het gaat hierbij om extra pastorale hulp voor gemeenteleden die te maken hebben met allerlei zorgen en moeiten. Enkele zusters en broeders uit onze wijk leggen zich hierop toe en hebben ook cursussen gevolgd om zich hierin te bekwamen. Zij zijn bereid voor kortere of langere periode met u/jou op te trekken. Contactpersoon voor aanmelding en doorverwijzing is onze wijkpredikant.

VrouwenContactGroep

De Vrouwen Contact Groep (VCG) heeft als doel contacten binnen de (wijk)gemeente te leggen en te onderhouden. Het betreft: welkomstbezoek aan leden die in de wijk zijn komen wonen; kraambezoek; bezoek aan (chronisch) zieken; bezoek aan thuisluisteraars; bezoek aan rouwdragenden; bezoek aan eenzame gemeenteleden.

Wanneer iemand bezoek wenst, of als u iemand kent die bezoek zou moeten en/of willen krijgen, kan dat via de sectieouderling(en) of via de contactpersoon van de Vrouwen Contact Groep doorgegeven worden.

Contactpersoon is: mw. Ali Kos-Boor, tel. 5260685, e-mail: alikos52@hotmail.com.

Pastorale hulp „De Bolder”

De pastorale hulp voor ouderen in Woon-/Zorgcentrum „De Bolder" wordt verzorgd door de ouderenpredikant, de sectieouderling Rien Verhage en de overige leden van het sectieteam 6. De contactgegevens vind u in hoofdstuk 9.

4 Diaconaat

Diaconale hulp voor de wijk

Diaken betekent: dienaar. Diaconaat is dus een woord wat wil zeggen: de kerk wil dienstbaar zijn. Deze dienstbaarheid is kenmerkend voor Jezus Christus. Hij waste op een dag de voeten van zijn discipelen, als voorbeeld van dienstbaarheid. Hij gaf zelfs zijn complete leven weg, aan het kruis, om ons zo het ware leven met God te geven. Dienstbaarheid is daarom kenmerkend voor het christen zijn en het kerk zijn.

Sommigen zijn in de kerk in het bijzonder aangesteld om deze dienstbaarheid te bevorderen en zelf te verlenen, dat zijn de diakenen. Als u op de een of andere manier hulp nodig heeft, voelt u zich dan vrij om contact op te nemen met een diaken. Daar zijn diakenen voor. Bij hele concrete zaken, zoals praktische hulp en financiële zorgen, willen zij u/jou helpen.

Diaconaal aanspreekpunt Zenderkerk

Mocht u financiële zorgen hebben, heeft u behoefte aan (kortlopende) praktische hulp, bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis, kleine klusjes in of rond het huis of hulp bij het doen van boodschappen? Of heeft u een andere vraag van diaconale aard? Neem dan contact op met uw diaconaal aanspreekpunt:

Jan Honing, tel. 035-5255796 / 06-51603700, e mail: jan.honing@planet.nl. Hij kan u verder helpen door bijv. inzet van hulp van de Diaconale Welzijns Commissie (DWC).

Inzameling voedselbank

Op bid- en dankdag verzamelen we boodschappen in voor de Voedselbank Gooi- en Vechtstreek. Standaard kan dat voor de diensten op woensdagavond tussen 19:00 – 19:45. Is er meestal ook een extra inzameling op maandagavond in die week ervoor tussen 19u – 20u. Mocht u vragen hebben, dan kunt deze stellen aan onze wijkdiaken Ben Reurink (zie contactgegevens verder op in de wijkgids).

Maaltijden voor de buurt

"Kent u/ken jij mensen in uw buurt die zich eenzaam voelen en/of wel wat warmte, gezelligheid en een warme maaltijd kunnen gebruiken?"

Attendeer hen dan op 'Maaltijd voor de Buurt'.
Elke maand zullen we vanaf 2023 deze activiteit houden.

Wilt u/wil jij, nu of in het nieuwe jaar, meehelpen met dit initiatief, op wat voor manier dan ook? Stuur een mail naar pim.lubbers@hotmail.com.



De Herberg

Herberggast:

Moe. Misschien is dat wel het juiste woord. Psychisch of lichamelijk moe, omdat het leven u zwaar valt. Jarenlang lukte het misschien aardig, maar nu merkt u: het gaat niet meer. Zoveel zorgen om uw kind. Of uw huwelijk staat onder spanning. Er zijn gevoelens van eenzaamheid of minderwaardigheid. U hebt behoefte aan rust en deskundige pastorale begeleiding vanwege een diepingrijpende gebeurtenis: het verlies van een dierbare, onverwacht ontslag of arbeidsongeschiktheid. Dan kan een verblijf in de Herberg van grote betekenis voor u zijn.

Retraitegast:

Het kan ook zijn dat u een paar dagen in alle rust wilt nadenken over uw leven. U hebt behoefte aan een retraite, omdat u bijvoorbeeld op zoek bent naar meer diepte in uw leven. Of U zegt: "Ik zou willen dat mijn geloof meer betekenis had in mijn dagelijkse leven" of "Ik zou helderheid willen in sommige vragen en hier eens met iemand in alle rust over willen praten". In het koetshuis van de Herberg kunt u even (een midweek) wegtrekken uit het gewone leven voor een bezinningsweek. Het gaat daarbij om bezinning op de levensweg. In zo'n week gaat het vooral om stil worden, bidden en het lezen van de Bijbel.

De Herberg is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om op verhaal te komen. zodat u het leven weer aankunt, samen met God (en uw plaatselijke kerkelijke gemeente).

Meer informatie vindt u op de website, www.pdcdeherberg.nl

Wanneer u/jij voor een verblijf in de Herberg in aanmerking wilt komen, of informatie wenst, kan contact opgenomen worden met:

- De Herberg (rechtstreeks): elke werkdag van 9.00 - 10.00 uur telefonisch spreekuur (tel. 026-3342225);
- Het Herberg-aanspreekpunt voor Huizen: A. de Jong, Gravin Gertrude 15 (tel. 035-5269003 of 5250132 of 5261306)

Stichting Schuldhulpmaatje Huizen

Sinds 10 september 2019 is Schuldhulpmaatje Huizen een stichting. Doel is mensen met schuldproblemen een helpende hand te bieden. De begeleiding wordt geboden door opgeleide vrijwilligers. Dit gebeurt door niet alleen een luisterend oor te bieden, maar ook door daadwerkelijk orde te scheppen in de financiële chaos waar in veel gevallen sprake van is. Aanmeldingen voor hulp kan via: www.schuldhulpmaatje.nl.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Gooi en Vechtstreek

Wat kan de VPTZ voor u betekenen? De meeste mensen willen graag in de laatste levensfase in hun eigen vertrouwde omgeving blijven. Onze speciaal opgeleide vrijwilligers bieden ondersteuning aan de terminale cliënt en diens naasten. Die ondersteuning houdt met name in om er te zijn zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft..Wilt u hiervan kosteloos gebruik maken neem dan contact met ons op via 06-15512990.Voor info: www.vptzgooienvechtstreek.nl

Stichting Schuilplaats – Locatie Huizen

Stichting Schuilplaats heeft een hulpverleningslocatie in Huizen die iedere dinsdag open is. Namens Stichting Schuilplaats kunt u hulp en ondersteuning krijgen bij psychosociale problemen zoals: (rouw)verwerking, identiteitsvragen, onzekerheid, depressie, angstklachten, burn-out, relatieproblemen en opvoedingsvragen. De hulp wordt geboden door Henriëtte van der Linden.

Rechtstreeks bereikbaar op tel.: 06-19731903 (op dinsdag)

E-mail: hvdlingen@stichtingschuilplaats.nl

Voor meer info en aanmeldingen: www.stichtingschuilplaats.nl of 0318-547870.

Gesprekslocatie:Oranje Weeshuisstraat 5 in Huizen

5 Jeugdwerk

Catechisatie

Catechisatie komt van een Grieks woord dat *onderwijzen* betekent. Catechisatie is een bijzondere vorm van onderwijs: je kunt er leren wat het betekent om christen te zijn, een volgeling van Jezus Christus.

De catechisatie op de maandag-, woensdag- en donderdagavond wordt op een interactieve manier gegeven. Voor alle catechisanten wordt het onderwerp van de avond gepresenteerd door de dominee. Vervolgens gaan de jongeren van dezelfde leeftijd onder leiding van twee mentoren in groepjes van ongeveer 10 mensen uit elkaar en wordt het onderwerp met elkaar uitgediept.

Bij de catechisatie wordt gebruik gemaakt van de door de HGJB ontwikkelde catechesemethoden „Follow-Me” op de maandagavond en „Follow Me Next” op de donderdagavond. Informatie over de catechesemethoden vindt u op de website van de HGJB (www.hgjb.nl) onder de rubriek „Catechese/Onderwijs”.

Alle jongeren zijn van harte uitgenodigd voor de catechese. Een uurtje in de week er tussenuit en samen met leeftijdsgenoten zoeken naar wat het geloof in God voor jou persoonlijk kan betekenen, is van onschatbare waarde om te groeien in geloof en te komen tot een persoonlijke keuze voor Jezus Christus. Het team van mentoren staat o.l.v. de wijkpredikant.

De indeling is als volgt:	maandagavond 19.30 - 20.30 uur:	12 t/m 15 jaar;
	donderdagavond 19.30 - 20.30 uur:	16 jaar en ouder;

Voor informatie kun je contact opnemen met jeugdouderling en/of wijkpredikant:

Belijdeniscatechese

Belijdenis doen betekent: zelf 'ja' zeggen tegen God. Je spreekt uit dat je zelf met hart en hoofd gelooft in God zoals we Hem door Jezus en door de Heilige Geest leren kennen. Soms komt deze belijdenis heel geleidelijk voort uit een opvoeding waarin je met God vertrouwd bent gemaakt, soms gaat het door allerlei vragen en twijfels heen. De belijdeniscatechese werkt toe naar een belijdenisdienst op nog nader af te kondigen datum in de periode maart t/m mei. Om deze catechese te volgen hoef je jezelf niet vast te leggen op deze belijdenisdatum. Je kunt ook meedoen om te testen waar je nu eigenlijk staat, om te leren, je vragen te stellen en te groeien. Heel wat deelnemers in het verleden ontdekten dat de belijdeniscatechese ook een weg kan vormen waarin je over drempels heen mag stappen, waarin de zekerheid over je geloofsbelijdenis groeit.

Voor meer informatie en/of opgave kun je contact opnemen met de wijkpredikant. De belijdeniscatechese avond is vaak op de maandagavond tussen 21-22u.

Woensdagavondgroep: voor wie geen belijdenis wil doen, maar wel in gesprek wil blijven over christelijk geloven. Voor wie op andere avonden geen catechese kan volgen.

Kinder- en Jeugdpastoraat

Het jeugdwerk in de Zenderkerk is erop gericht kinderen en jongeren te ondersteunen in hun geloofsontwikkeling. Dit wordt gedaan door jongeren kennis te geven over wie God is en door hen te (er)kennen als gemeentelid.

Het kinder/jeugdpastoraat (KJP) is een waardevolle toevoeging bij de geloofsontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Het KJP heeft als doel om elke jongere uit onze gemeente de aandacht en zorg te geven die hij/zij nodig heeft om God te leren kennen.

Elk kind en jongere heeft een buddy. Een buddy maakt geregeld contact en/of geeft zijn of haar jongeren geregeld aandacht.

Dit willen wij zijn voor alle kinderen en jongeren van de Zenderkerk

Als gemeente willen we een thuis zijn voor jong en oud. Een plek waar mensen thuis komen en daar God, elkaar en zichzelf vinden. In het jeugdwerk doen we dit door de geloofsontwikkeling van de kinderen, jongeren en jong volwassenen centraal te stellen waarbij we veel waarde hechten aan kennis over God en de Bijbel en aan het kennen van de jongeren (gekend worden). We willen samen met de kinderen en jongeren Jezus volgen.

In de visie op het jeugdbeleid stellen we de geloofsontwikkeling centraal. De geloofsontwikkeling stellen we centraal door ons af te vragen:

- Waar zit een jongere in zijn (geloofs)ontwikkeling,
- Wat heeft hij/zij dan nodig en
- Wat vraagt God hierin van ons als ouder, jeugdlerer en gemeente.

In deze vragen komen drie personen voor namelijk: God, de jongeren en ik (die laatste bent u). Door deze vragen leggen we het accent eerst op God en vervolgens op de jongeren. Het is God die met onze jongeren aan de gang gaat en wij mogen daarin een middel zijn om onze jongeren aan Hem en Zijn gemeente te binden.



Focus per leeftijdsgroep

<p>0-12 jaar: Wij dragen bij aan de geloofsontwikkeling van kinderen, door ze te leren wat geloven is en wat geloven inhoud, we geven ze een goede basiskennis mee; en wij laten ze ervaren dat de gemeente veilig is en dat het leuk is om in onze gemeenschap te zijn. Kennis: - Leren - Verwerken Kennen: - Veiligheid & structuur - Vriendschappen</p>	<p>12-17 jaar: Wij dragen bij aan de geloofsontwikkeling van tieners en jongeren, door ze het geloof voor te leven, door te laten zien wat het geloof voor mij en in mij doet; en wij bieden ze een omgeving waarin jongeren met elkaar kunnen zijn en bieden ze een plek in onze gemeenschap waarin ze kunnen halen en eventueel kunnen brengen. Kennis: - Meer dan theorie - Authentiek Kennen: - Rolmodellen (discipel schap) - Interactie met eigen leeftijd</p>	<p>18-25 jaar: Wij dragen bij aan de geloofsontwikkeling van jong volwassenen, door het geloof met ze te leven, en zienswijze te delen en te bediscussiëren; en wij bieden een omgeving waarin jong volwassenen een plek vinden in onze gemeenschap, waarin ze kunnen halen en kunnen brengen. Kennis: - Dialoog Kennen: - Interactie - inter-generatief - Plek, taak & verantwoordelijkheid</p>
---	---	---

Waar we met elkaar mee bezig zijn



Uw kind in onze gemeente

In onze gemeente worden er voor kinderen en jongeren in alle leeftijden activiteiten georganiseerd. De verschillende clubs en verenigingen geven ruimte aan onze jongeren om zich binnen de kerk te ontwikkelen tot zelfstandige christenen. Door leeftijdsgericht jeugdwerk ontmoeten jongeren hun leeftijdsgenoten waardoor ook christelijke vriendschappen worden opgebouwd. Dit is heel belangrijk en vormend in de turbulente periode van het leven richting volwassenheid. Graag willen wij u uitdagen om uw kind(eren) te stimuleren om hieraan deel te nemen.

De taak van de Hervormde Jeugdraad bestaat uit het coördineren van het jeugdwerk. Met behulp van een beleidsplan voor het hele jeugdwerk blijft de jeugdraad actief meedenken aangaande de ontwikkelingen binnen de clubs, commissies en verenigingen. De Hervormde Jeugdraad is een adviesorgaan van de Algemene Kerkenraad

Voorzitter: Jan Willem van Tongeren, tel. 06-836 35 247 e-mail: jw.tongeren@gmail.com

Secretariaat: Elsbeth van Dijk, Schaepmanlaan 16, 1272 GJ e-mail: hj@hervormdhuizen.nl

Voor meer info over de clubs en verenigingen kun je/kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Social Media: Volg de activiteiten van de Hervormde Jeugdraad via de facebook-pagina: "Jeugdwerk Hervormd Huizen" en op Instagram "JeugdwerkHervormdHuizen".



King's Kids

Kinderen van de leeftijd van groep 3 t/m 7 van de basisschool, zijn welkom op de vrijdagmiddag of avond om gezellig met elkaar te knutselen en spelletjes

spelen. Maar belangrijkste is dat ze ook over bijbel te horen krijgen en dat liedjes zingen a.d.h.v. de bijbelvertelling. Alle kinderen mogen komen! Locatie Silo en Meentkerk



Instuif "Komdrin"

Instuif "Komdrin" is open jeugdwerk voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool.

-Het creëren van een gezellig samenzijn voor onze jonge bezoekers;

-Hen voor het eerst of opnieuw in aanraking brengen met het Woord van God. De avond wordt elke zaterdag vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur gehouden. Het seizoen loopt van begin september tot eind april. De avonden vinden plaats in 't Visnet.



Lighthouse

Lighthouse is dé plek om in een ongedwongen sfeer elkaar te ontmoeten.

Even bijkletsen met je vriendinnen? Of een potje gamen met de boys?

Of met z'n allen voetballen in ons voetbalhok? Het kan allemaal!

Met een bar, game hoek, voetbalhok, ruime palletbanken en nog veel meer is de kelder bijna niet meer terug te herkennen.

Maar Lighthouse is ook God ontmoeten. We zullen via sociale media wekelijks een bijbeltekst met eventueel een bijpassend lied plaatsen. Deze laten we op zaterdagavond ook terugkomen, maar er zal geen centrale overdenking bij plaatsvinden. Voel je natuurlijk wel vrij het er met elkaar over te hebben!



lighthouse

Wie?

Jongens en meiden van klas 1 t/m 4 middelbare school

Waar?

Jeugdkelder Zenderkerk

Zaterdagavond van 20:00-22:00 uur

Meer info?

Facebook: [lighthouse.huizen](https://www.facebook.com/lighthouse.huizen)

Instagram: [lighthouse.035](https://www.instagram.com/lighthouse.035)

Zondagsschool "Timotheüs"

Op zondag is er voor groep 1 t/m 6 van de basisschool, de Zondagsschool.

In de Meentkerk van 12.00-13.00 uur en in 't Visnet

van 14.30 -15.30 uur.



Knapenvereniging "Spreuken 22:6"

Elke zondag van 12.00 uur tot 13.00 uur komen jongens in de leeftijd



van 12 tot 19 jaar samen voor een half uur Bijbelstudie, gevolgd door een gezellig samenzijn dat wordt afgewisseld met een quiz, spel of gewoon een kopje koffie. Er zijn op diverse plaatsen in de gemeente afdelingen met verschillende leeftijdsgroepen.

Meisjesvereniging EVA

Op diverse plaatsen in Huizen komt de meisjesvereniging bijeen op de vrijdagavond vanaf 19.30 uur. De afdelingen zijn ingedeeld in diverse leeftijden vanaf 11 jaar t/m 18 jaar. Het programma bestaat uit Bijbelstudie en een gezellige activiteit.



Bijbelkringen 16+

Voor jongeren van 16 jaar en ouder zijn er de 16+ kringen. Deze kringen worden gehouden bij kringleiders thuis, op elke eerste zondag van de maand. Een kring bestaat uit ongeveer 14 jongeren.

BIJBELKRINGEN 16+



6 Kringwerk en Cursussen

Bijbelkringen

Het kringwerk is voor mensen die samen met anderen de Bijbel of andere geloofsthema's willen bespreken. Een goede gelegenheid om samen rondom Gods Woord toegerust en bemoedigd te worden. Ook dit seizoen zijn er weer verschillende mogelijkheden:

Bijvanckkring	o.l.v. Piet Goedegebuure	tel. 5262997, e-mail: goedegebuurepiet@gmail.com
Bijbelkring	o.l.v. Jaap Hoegree,	tel. 5265321, e-mail: jaaphoegree@gmail.com
Gezinnenkring	o.l.v. Gert Keijer,	tel. 06-15364629, e-mail: gertkeijer@gmail.com
Vrouwenkring	o.l.v. Geertruida Rebel Gerda Slokker	tel. 5260372, e-mail: agrebel@hrebel.nl tel. 5269423, e-mail: gert.gerda@tele2.nl
Bijbelkring	o.l.v. Henriëtte en Dick Baas	tel. 5259053, e-mail: d.baas@solcon.nl
Bijbelkring „Joray”	o.l.v. Evert van Vliet	tel. 5261393, e-mail: evertvanvliet@planet.nl

Kringcoördinator is Gert Keijer, tel. 06-15364629, e-mail: gertkeijer@gmail.com.

Gebedskring Zenderkerk en Chr. Geref. Kerk

Eénmaal per twee weken komt op de woensdagavond in de Zenderkerk de gebedskring Zenderkerk/Christelijke Gereformeerde Kerk bijeen om vreugden en zorgen van de kerkelijke gemeentes waartoe de deelnemers behoren, de samenleving en het persoonlijk leven van mensen, bij God te brengen. De aanvang van de gebedskring is 19:30.

Naast de vaste deelnemers zijn uiteraard nieuwe deelnemers hartelijk welkom. De kring bestaat uit een vaste groep mensen maar het zou heel fijn zijn als zich nieuwe deelnemers bij ons aansluiten. Het is geen voorwaarde om actief aanwezig te zijn en hard op mee te bidden. U, jij mag ook mee luisteren. Ook dan wordt uw, jouw aanwezigheid enorm op prijs gesteld.

Het gebed is immers de ademhaling van iedere Christen en één van de pijlers onder de gemeente.

Er komt steeds een korte herinnering in het „Huizer Kerkblad” (in het wijkbericht) en in „Ons Kompas” (in de rubriek „agenda”).

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Ina Bout, Labradorstroom 25, 1271 DB, Tel. 06 23859276, inabout@ziggo.nl

(Pre-)Marriage Course

In de afgelopen jaren is er een aantal keren de marriage course gehouden. Tips en Tools om je relatie te verdiepen. Mocht je/jullie interesse hebben, geef het door. Als er voldoende aanmeldingen zijn, dan zullen we weer een cursus houden. Bericht graag via e-mail naar zenderkerk@hervormdhuizen.nl of marriagecoursehuizen@gmail.com.

Parenting Course

De Parenting Teenagers Course is een opvoedcursus voor ouders van 11- tot 18-jarigen. Deze cursus (van Alpha) laat ouders stilstaan bij hun unieke rol als opvoeder. Ook hier wisselen ze onderling ervaringen uit en denken aan de hand van vijf thema's na over hun gezin en opvoeding. Je praat samen met andere ouders over herkenbare uitdagingen en ontvangt handvatten, tips en nieuwe ideeën voor thuis. Want iedere ouder wil graag het beste voor zijn kind!

Dus:

- * Loop je rond met vragen over opvoeding?
- * Vraag je je af hoe jij je tieners kunt stimuleren in hun ontwikkeling?
- * Ben je op zoek naar een juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen?

Regelmatig worden er cursussen gegeven. Je kunt je aanmelden en opgeven via parentingcoursehuizen@gmail.com.

7 Evangelisatie en missionair werk

Missionaire Commissie

De missionaire Commissie (MC) is een door de Algemene Kerkenraad (AK) ingestelde commissie van bijstand. Zij adviseert de AK gevraagd en ongevraagd over alle missionaire aangelegenheden binnen de Hervormde gemeente van Huizen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het beleid dat de MC maakt. Dat beleid heeft betrekking op: missionaire bewustwording van de gemeente, toerusting van gemeenteleden voor de missionaire taak en de uitvoering van missionaire activiteiten.

Deze Commissie bestaat momenteel uit een vertegenwoordiger van: openstelling Oude Kerk, Werkgroep Zending, De Brug, de diaconie en de evangelisatieouderlingen uit de vier wijken en de evangelist Jan Verkerk.

Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie bezoekt de minder meelevende gemeenteleden uit onze wijk. Zij doet dit door deze mensen met een zekere regelmaat op te zoeken.

We hebben immers als gemeenteleden zorg voor elkaar. Dit geldt ook voor hen die uit het zicht dreigen te raken of zijn geraakt. U helpt al door mensen aan te spreken en/of adressen door te geven wanneer u in uw naaste omgeving merkt dat de betrokkenheid afneemt. U kunt hierbij altijd contact opnemen met leden van de evangelisatiecommissie of met onze evangelisatieouderling Jaap Hoegee, tel: 06-20373761, e-mail: jaaphoegee@gmail.com.

Wilt u de minder meelevende gemeenteleden en de evangelisatiecommissie gedenken in uw gebeden?

De evangelisatiecommissie bestaat uit:

Jaap Hoegee (evangelisatie-ouderling), Marlies Spilt en Jannie Kriek.

Naast bezoekwerk houdt de evangelisatiecommissie zich ook bezig met de Alpha cursus en de maandelijkse koffieochtenden.

Alpha cursus

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha.

VOOR WIE? Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

WAAROM? Op Alpha denk je samen na over inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis!

HOE WERKT HET? Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.

Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-weekend (zaterdag/zondag). Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal.

Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:

- Is er meer?
- Bidden: waarom en hoe?
- Hoe zit het met de kerk?
- Wie is Jezus?
- De Bijbel lezen: waarom en hoe?

WELKOM! Je bent van harte welkom op Alpha. Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken? Geef je op of stel een vraag via onderstaand formulier! See you at Alpha! Voor meer informatie over Alpha kun je terecht op www.alpha-cursus.nl. Heb je een vraag over deze cursus, mail dan naar: alphacursushuizen@gmail.com.

De Brug

Pioniersplek De Brug

Sinds 2005 zijn er vanuit de Protestantse Kerk in Nederland 250 nieuwe vormen van kerk-zijn van start gaan: pioniersplekken, kliederkerken, leefgemeenschappen, monastieke initiatieven en meer. Het is alweer jaren geleden dat de Hervormde Gemeente een pioniersplek De Brug is gestart. Kenmerkend voor een pioniersplek is een vorm van kerk-zijn die vernieuwend is; anders is dan de bestaande kerken en waarmee mensen worden bereikt met het evangelie, die anders niet bereikt worden. Vanuit De Brug worden diverse missionaire activiteiten ontplooid in gebouw Silo, Keucheniusstraat 36, Huizen.

Voor meer info en kalender van alle activiteiten zie: www.debrughuizen.nl

Contactpersoon: Evangelist Jan Verkerk, 06 5799 2829, e-mail: evangelist@hervormdhuizen.nl

8 Activiteiten in de wijk

Gemeenteavonden

Er worden elk jaar één of twee wijkavonden worden georganiseerd. Voor de exacte datum verwijzen we u naar de wijkkalender en voor de inhoud het kerkblad en de afkondiging in de dienst.

Koffieochtend

Elke 3e woensdag is er koffieochtend in de hal van de Zenderkerk. Een plek om (nieuwe) mensen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. Iedereen is welkom ook van buiten de zenderwijk, jong en oud, kerkelijk of niet kerkelijk enz. De deuren staan open van 10:00 uur tot 11:30 uur. Voor vragen en vervoer: Jannie Kriek; 06-13016081

Gemeentedag

Om de twee jaar wordt er een gemeente(mid)dag georganiseerd op zaterdag. Voor een precieze datum verwijzen we u naar de wijkkalender.

Zendervrouwen

Als vrouwen van de Zenderkerk zoeken we ontmoeting om elkaar (beter) te leren kennen, elkaar te bemoedigen en te groeien in geloof. Als Zendervrouwen organiseren we met elkaar verschillende activiteiten die dit ondersteunen. Deze activiteiten zijn voor elke vrouw van de Zenderkerk bedoeld, er is geen leeftijdsgrens! Kerk-zijn betekent juist de ontmoeting tussen zusters van verschillende generaties.

Het afgelopen jaar zijn er onder andere bijbelstudie avonden geweest en gezamenlijke maaltijden. Er is een actieve haakgroep die regelmatig samenkomt en er is een leeskring. Ook is er een kookgroep opgericht. De mensen uit deze kookgroep koken en bezorgen regelmatig een maaltijd waar dat goed gebruikt kan worden. Dit zijn gezinnen waar net een baby is geboren, zieke mensen of mensen die het gewoon even goed kunnen gebruiken.

Via het kerkblad en de Facebookgroep Zendervrouwen worden de activiteiten aangekondigd. Voor informatie kan er gemaild worden naar zendervrouwen@hotmail.com.

Zendt

Als man komt er veel op je af. Op het werk, tijdens je studie, in je relatie, noem maar op. Hoe ga jij hier als christen mee om? Wie het weet mag het zeggen. Door onze vragen open te delen kunnen we met elkaar antwoorden vinden. Zo leren we van elkaar en ontdekken we dat we allemaal zoekers zijn.

Zonder verplichtingen voelen mannen zich vaak op hun gemak. Dit willen we met onze meetings ook creëren. Er zijn geen verplichtingen. We organiseren laagdrempelige bijeenkomsten waar een ieder zich zeker thuis zal voelen. Heb jij suggesties voor een leuke activiteit? Zendt het door.

ZENDT: Voor alle mannen vanaf 18 jaar, 4 x per jaar, ontmoeting, ondersteuning, gezelligheid en in liefde van Jezus.

Meer info: www.zendt.info

Maaltijden voor de buurt

Zie voor informatie het kopje Diaconie.

Stiltemoment

Druk met werk, gezin en/of kerk? Heb je met, alle goede bedoelingen, het idee een Martha te zijn, maar ook het verlangen om net als Maria bij Jezus' voeten uit te rusten? Wil je tijd doorbrengen met God, maar word je opgeslokt door het dagelijks leven of ben je zoekende hoe je een persoonlijk relatie met God kan vormgeven?

Als kerk willen we graag gehoor geven aan uw/jouw verlangen om een moment van rust te hebben en aan Jezus' voeten te zitten. Daarom stellen we sinds 30 november 2022 iedere woensdag van 19:00 – 21:30 uur de Zenderkerk open. De kerkzaal wordt ingericht als stilteplek voor een moment van niks moeten, ontstressen en tijd doorbrengen bij God. Voor 10 minuutjes of 1,5 uur, wat u/jij wil(t).

Verder kunnen we je ondersteunen bij bijbellezen, bidden, muziek of een goed gesprek als je graag op een andere/nieuwe manier in contact met God wil komen.

Voel je welkom, jong of oud! Kom in de rust!

We zien je graag een keer op woensdag van 19:00 – 21:30 uur in de Zenderkerk.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Bastiaan en/of Lianne van der Roest (bastiaanvdroest@live.nl).

9 Wijkgemeente Zenderkerk

Ledenadministratie

De kerkenraad vindt het belangrijk dat de ledenadministratie up-to-date is en blijft. Mutaties kunt u doorgeven d.m.v. de mutatiekaartjes die u aantreft op de laatste pagina van deze wijkgids of de centrale hal van de Zenderkerk. U kunt de ingevulde mutatiekaartjes (laten) bezorgen bij de ledenadministratie van onze wijk (Cor Kos Studiostraat 48, 1276 EG Huizen, 5260685) of het kerkelijk bureau (Borneolaan 30 1276 NS Huizen).

Grenzen wijkgemeente Zenderkerk

Randweg, Gooilandweg oneven zijde, Graaf Wichman (uitgezonderd „de Marke”), Eemlandweg, Huizermaatweg, Bovenmaatweg en Aristoteleslaan (tot de bocht).

De oneven zijde van de Gooilandweg, de even zijde van de Huizermaatweg en de even zijde van de Bovenmaatweg tot nr. 68 behoren als grensstraten tot de wijkgemeente Zenderkerk.

Wijkkerkenraad

Predikant

Ds. Arie F. de Fijter

Gravin. Gertrude 8
06-40014705

1276 MR Huizen
afdefijter@hervormdhuizen.nl

Bijstand in pastoraat

Vacant

Voorzitter

Rien Verhage

Koedijk 5
5263955 /
06 44546816

1276 XT Huizen
rien.verhage@solcon.nl

Scriba

Henrik Bor

Want 55
5241714
06-21112564

1276 HD Huizen
zenderkerk@hervormdhuizen.nl

Ouderlingen

Gerard Barmmentlo

Haardstedelaan 1
06-48004430

1271 NK Huizen
g.barmmentlo@online.nl

Jaap Hoegge
(*evangelisatieouderling*)
Gert Keijer

Hagedis 20
06 20373761
Langestraat 69
06-15364629

1275 BR Huizen
jaaphoegge@gmail.com
1271 RA Huizen
gertkeijer@gmail.com

Joost Kool

Jan Steenlaan 1-C
06-15107595

1272 HH Huizen
joost.kool@gmail.com

Gerhard Rebel

Koedijk 21
06-51416244

1276 XT Huizen
g-rebel@hotmail.nl

Geertruida Rebel

Blaricummerstraat 28
06-52563908

1271 BL Huizen
geertruidarebel@gmail.com

Martijn Spilt

Kon Julianastraat 32A
06-53843909 / 5258387

1271 SM Huizen
spiltmartijn@gmail.com

Peter Visser
(*ouderling Gemeente Opbouw*)
Karin van Vliet – de Groot
(*jeugdouderling*)

Kielzog 16
06 12778521
Lindelaan 135
06-2115517

1276 GX Huizen
petervisser@gmail.com
1271 AZ Huizen
jeugdcoordinator-zk@gmail.com

Ouderlingen Kerkrentmeester

Marco Grolle

Lijzij 77
06-80091461

1276 GK Huizen,
mgrolle76@gmail.com

Erik Kriek

Lijzij 115
06-53750868

1276 GK Huizen,
kriek.erik@gmail.com

Gerbert Kooij

Oranje Weeshuisstraat 27
06-27003433

1271 VP Huizen
gerbertkooij@gmail.com

Albertinne Schotanus – van der Poel

Gooilandweg 244
06-83563100

1271 LE Huizen
albertinne@gmail.com

Diakenen

Jan Otter	Bark 12 5265978	1276 CB Huizen jan57otter@gmail.com
Jan Honing	Zenderlaan 10 5255796 / 06 51603700	1276 EM Huizen jan.honing@planet.nl
Pim Lubbers	Doolhofstraat 15 06-14249262	1271 SG Huizen pim.lubbers@hotmail.com
Ben Reurink	Omroepaan 25 7513098 / 06 26271000	1276 EV Huizen benreurink_@hotmail.com

Ambtsdragers met bijzondere opdracht

Annelies van Esterik – Ligtenberg (<i>scriba HervormdHuizen</i>)	Johannes Vermeerlaan 7 06-16906392	1272 HL Huizen scriba@hervormdhuizen.nl
Jan Verkerk (<i>evangelist</i>)	De Ruyterstraat 7 06-57992829	1271 SR Huizen evangelist@hervormdhuizen.nl
Aart Schaap (<i>diaken "de Brug"</i>)	Gemeenlandsln 34 06-29463400	1276 AX Huizen opaartschaap@gmail.com

Sectie-indeling

Voor de pastorale zorg in de wijkgemeente is de wijk opgedeeld in 6 secties. In het onderstaande overzicht worden de bij de secties behorende straten genoemd. De sectieouderlingen vervullen de pastorale zorg in de eerste plaats door middel van de huisbezoeken, ondersteund door de leden van de sectieteams.

Sectie 1: „Zenderwijk”

Antennestraat, Archipelplein, Dr. Lelylaan 55 t/m 91, Edisonstraat, Gooilandweg 217 t/m 243, Hoeveweg, Marconistraat, Morsestraat, Omroepaan, Phohistraat, Radiolaan, Rijsbergenweg, Transistorweg, Zenderlaan.

Sectieouderling:	Geertruida Rebel, tel. 06-52563908
Bezoekbroeder:	Harm Ouderkerk, tel. 5251497
Diaken:	Jan Otter, tel. 5265978
Psycho-pastorale medewerker:	Geertruida Rebel, tel. 5260372
Lid Evangelisatiecie:	Jaap Hoegee, tel. 06-20373761

Sectie 2: „Plan Bovenweg”

Ambonlaan, Balilaan, Borneolaan, Celebesstraat, Deelweg, Disselweg, Grasweg, Greppelweg, Hooiweg, Javalaan, Koedijk, Koppelweg, Lamoenweg, Landweg, Maaiersweg, Opperweg, Ploegweg, Schaarweg, Slootweg, Studiostraat, Sumatralaan, Trekkerweg, Vloedwal, Weideweg.

Sectieouderling:	Joost Kool, tel.
Bezoekbroeder:	Bert Rebel, tel. 06-2245472
Diaken:	Jan Honing, tel. 5255796 / 06-51603700
Psycho-pastorale medewerker:	Aleida Rebel, tel.5262922
Lid Evangelisatiecie:	Jaap Hoegee, tel. 06-20373761

Sectie 3: „Stad en Lande”

Aak, Anker, Bakboord, Bark, Bezaan, Boeg, Boeier, Branding, Deining, Fok, Galjoen, Gemeenlandsiaan, Giek, Hoeker, Jol, Kajuit, Kielzog, Klipper, Koers, Kogge, Kombuis, Kompas, Korvet, Kostmand, Kotter, Lijzij, Loefzij, Logger, Plecht, Punter, Ra, Roef, Schoener, Schokker, Sloep, Stuurboord, Tjalk, Treiler, Vooronder, Want, Wimpel, Windvang.

Sectieouderling:	Martijn Spilt, tel. 5258387
Bezoekbroeders:	Peter den Butter, tel. 5260153 Alex Veerman tel. 06-42303363
Diaken:	Pim Lubbers, tel. 06-14249262
Psycho-pastorale medewerker:	Irma Gooijer, tel.5264342
Lid Evangelisatiecie:	Jannie Kriek, tel. 5263011

Sectie 4: „Bijvanck”

Het gehele Plan Bijvanck, Plan De Bun, Akkerweg, Bovenweg, Godelinde (even zijde), Gooierserf, Graaf Floris, Huizermaatweg en Keizer Otto, Wagenweg, Zeisweg.

Sectieouderling:	Gerhard Rebel, tel. 5262922
Bezoekbroeders:	
Diaken:	Ben Reurink, tel: 7513098 / 06 26271000
Psycho-pastorale medewerker:	Dick Kruiswijk, tel. 5256408
Lid Evangelisatiecie:	Jaap Hoegee, tel. 06-20373761

Sectie 5: „Voorkeursleden”

Alle voorkeurleden en de gemeenteleden van buiten Huizen.

Sectieouderlingen: Gerard Barmantlo, tel. 06-48004430
Gert Keijer, tel. 06-15364629

Bezoekbroeders: Hans van As, tel. 06-20384604
Mees Molenaar tel. 5265866

Diaken: Ben Reurink, tel: 7513098 / 06 26271000
Psycho-pastorale medewerker: Frida Barmantlo, tel. 5266954
Lid Evangelisatiecie: Jaap Hoegee, tel. 06-20373761

Sectie 6: „De Bolder”

Woon/Zorgcentrum De Bolder, incl. appartementen aan de Akkerweg en Godelinde (oneven zijde).

Sectieouderling: Rien Verhage, tel. 5263955

Bezoekbroeders: J. Visser, tel. 5260931
F. v.d. Heuvel, tel. 5255127
Lid Evangelisatiecie: Jaap Hoegee, tel. 06-20373761
Bezoekdames: M. van Efrink, tel. 5233205
Z. Klein, tel. 5254936
T. Niessen, tel. 5259602
G. Schaap, tel. 8888566

Vrouwen Contact Groep

De secties worden ondersteund door de Vrouwen Contact Groep (VCG):

Jacolien Grolle, 035 – 6031450
Henriëtte van Gulijk, 06 - 22772911
Nelly Honing, 06 - 14318521
Clarie Klein 06 - 41016358
Ali Kos, 06 - 53777297
Lies van Vliet, 035 - 5261393

Adressen wijkgemeente Zenderkerk

Zenderkerk:

Zenderkerk Borneolaan 30, 1276 NS 5254985

Kostersteam:

Kees Klerk 06-43990322
Frans Smit 06-55243220
Mail: koster-beheerder@hervormdhuizen.nl

Organisten:

Karel de Ruiters (1^e Organist) kmderuiter@outlook.com 06-23989963
Bryan Vreden (2^e Organist) blvreden@gmail.com 06-18434111

Wijkadministrateur:

Cor Kos Studiostraat 48 1276 EG Huizen 5260685
Mail: ledenadministratiezenderkerk@hervormdhuizen.nl



ds. Arie de Fijter
Wijkpredikant



Gerhard Rebel
Ouderling sectie 4



Vacant
Bijstand
in pastoraat



Geertruida Rebel
Ouderling sectie 1



Henrik Bor
Scriba



Joost Kool
Ouderling sectie 2



Gerard Barmantlo
Ouderling sectie 5



Martijn Spilt
Ouderling sectie 3



Jaap Hoegge
Evangelisatie
ouderling



Rien Verhage
Ouderling sectie 6 en
preses kerkenraad



Gert Keijer
Ouderling sectie 5



Peter Visser
Ouderling Gemeente
Opbouw



Karin van Vliet – de
Groot
Jeugdouderling



Marco Grolle
Kerkrentmeester



Ben Reurink
Diaken



Erik Kriek
Kerkrentmeester



Jan Verkerk
Evangelist



Gerbert Kooij
Kerkrentmeester



Aart Schaap
Diaken "de Brug"



Albertinne
Schotanus
Kerkrentmeester



Annelies van Esterik
Scriba AK



Pim Lubbers
Diaken



Jan Honing
Diaken



Jan Otter
Diaken

10 Adressen Centrale Hervormde Gemeente

Algemene Kerkenraad

Dhr. Andy Makkinje Lage Laarderweg 11, 1272 JA Huizen 06 218 55 230
(preses) preses@hervormdhuizen.nl

Annelies van Esterik-Ligtenberg Johannes Vermeerlaan 7, 1272 HL Huizen, 06-16906392
(scriba HervormdHuizen) scriba@hervormdhuizen.nl

Postadres scriba: Postbus 1076, 1270 BB Huizen

Kerkrentmeesters

A. van Velzen Postbus 124 1270 AC Huizen
kerkrentmeesters@hervormdhuizen.nl

Diaconie

Dhr. J. Otter, Bark 12, 1276 CB, 5265978
diaconie@hervormdhuizen.nl Postadres: Postbus 130, 1270 AC Huizen

Pastoraal Werker/Geestelijk Verzorger „Voor Anker”-

Ds. J.H. van Daalen Lanecamp 54 3681 LP Nijkerk 033-2464496
jhvandaalen@live.nl

Missionaire commissie

Dhr. J. Verkerk evangelist tel. 06-57992829 evangelist@hervormdhuizen.nl
Secretariaat: De Ruyterstraat, mc@hervormdhuizen.nl

Diaconale Welzijns Commissie

Mevr. M. Boomsma-Veerman Kamperzand 41 1274 HL 5257547
(secretaris) dwc@hervormdhuizen.nl

Kerkelijk bureau

Telefonisch bereikbaar: dinsdag en woensdag 10:00 – 11:30 6566823
Geopend: vrijdag 09:30–11:30
Borneolaan 30 1276 NS (ingang Hoeveweg) kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl

Huizer Kerkblad

Druk. J. Bout & Zn Ceintuurbaan 32-34 1271 BJ 5253293
huizerkerkblad@hervormdhuizen.nl

Hospice Huizen

Gooierserf 126, 1276 KV Huizen, Tel.: 035-7200710 www.hospicehuizen.nl

Vertrouwenspersonen

Binnen de Hervormde Gemeente zijn twee vertrouwenspersonen benoemd voor de begeleiding en ondersteuning van vrouwen en mannen die met mogelijk (seksueel) misbruik binnen een pastorale of kerkelijke gezagsrelatie zijn geconfronteerd.

Frida Barmentlo Haardstedelaan 1, 1271 NK Huizen, 0620567400,
fridabarmentlo@hervormdhuizen.nl

Martin Voerman Salland 47, 1274 KK Huizen, 06 14385304

Website www.hervormdhuizen.nl en www.zenderkerk.nl

Melding van een mutatie

Een verhuizing of huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dat systeem goed intact te kunnen houden, stelt de Hervormde Gemeente van Huizen het erg op prijs als u deze mutaties aan haar door wilt geven.

Hierbij geef ik:

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

de volgende wijziging door:

Verhuizing van bovenstaande(e)

Persoon Gezin

op d.d. naar:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Huwelijk op dd: van:

Geboorte op dd: van:

Overlijden op dd: van:

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Anders:

Deze kaart a.u.b. afgeven op, of opsturen naar het kerkelijk bureau.

Melding van een mutatie

Een verhuizing of huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid moet ook verwerkt worden in de kerkledenadministratie. Om dat systeem goed intact te kunnen houden, stelt de Hervormde Gemeente van Huizen het erg op prijs als u deze mutaties aan haar door wilt geven.

Hierbij geef ik:

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

de volgende wijziging door:

Verhuizing van bovenstaande(e)

Persoon Gezin

op d.d. naar:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Huwelijk op dd: van:

Geboorte op dd: van:

Overlijden op dd: van:

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Anders:

Deze kaart a.u.b. afgeven op, of opsturen naar het kerkelijk bureau.

voldoende
frankeren

Kerkelijk Bureau Hervormde Gemeente Huizen
Borneolaan 30
1276 NS HUIZEN

voldoende
frankeren

Kerkelijk Bureau Hervormde Gemeente Huizen
Borneolaan 30
1276 NS HUIZEN